



**In gesprek met ...  
Riëtte van den Heuvel**

**D'n Doper**

**Jaargang 9**

**Nummer 3, september 2024**



**Colofon:**

Verschijnt 4 keer per jaar

**Redactie:**

René Lamers (hoofdredacteur)  
Hans Meijer (eindredacteur)  
Yvonne Bosch  
Jo Brukx

**Email redactie:**

info@heiligejohannesdedoper.nl

**Volgende nummer:**

10 december 2024

**Kopijdatum:**

26 november 2024

Deze uitgave kunt u ook  
bekijken op onze website:

[www.heiligejohannesdedoper.nl](http://www.heiligejohannesdedoper.nl)

**Wilt u adverteren in ons parochieblad?**

**U kunt dit aangeven bij [info@heiligejohannesdedoper.nl](mailto:info@heiligejohannesdedoper.nl).**

**Locaties:** Schaijk- Reek | Herpen-Koolwijk | Ravenstein-  
Huisseling-Neerlangel-Deursen-Dennenburg-Demen-Dieden |  
Overlangel-Neerloon-Keent.

**Secretariaat:**

Parochiecentrum Pastoor van Winkelstraat 1 5374 BG Schaijk.  
Telefoon: 0486 - 461220.

Email: [secretariaat@heiligejohannesdedoper.nl](mailto:secretariaat@heiligejohannesdedoper.nl)

IBAN: NL 49 RABO 0146 3029 15

**Openingstijden:**

Dinsdag tot en met vrijdag: 09.00 uur - 12.00 uur.

**Uitvaarten:**

Centraal aanmeldpunt uitvaarten:  
Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615

**Ziekenzalving:**

Voor de ziekenzalving kunt u contact opnemen met  
pastoor J. Grubben of pastor P. Raaphorst.

**Dopen - Huwelijken - Jubilea:**

Verzoeken hiertoe kunt u richten aan het Parochiecentrum te  
Schaijk. Bovenstaand de contactgegevens.

**Opgeven van misintenties:**

Schaijk:	0486-461220	di. tm vr. 09.00 - 12.00
Herpen:	0486-411424	ma. tm vr. 09.00 - 12.00
Ravenstein:	06-48648827	ma. en wo. 09.00 - 12.00
Neerloon:	06-27857773	ma. tm vr. 09.00 - 12.00

**Bestuur****Parochie H. Johannes de Doper:**

Pastoor J. Grubben - voorzitter  
Dhr. E. Willems - secretaris  
Dhr. P. Swinkels - penningmeester  
Mw. J. van der Waarden  
Dhr. H. Boot

**Voorkant**

Riëtte van den Heuvel

**Pastoraal Team**

Pastoor J. Grubben | 06 - 33668615  
Email: [pastoor@heiligejohannesdedoper.nl](mailto:pastoor@heiligejohannesdedoper.nl)

Pastor P. Raaphorst | 06 - 22845534  
Email: [praaphorst@hotmail.com](mailto:praaphorst@hotmail.com)

Diaken R. Lamers | 06 - 12428322  
Email: [reelstca@gmail.com](mailto:reelstca@gmail.com)

**Website:**

[www.heiligejohannesdedoper.nl](http://www.heiligejohannesdedoper.nl)





**04 Woord pastor**



**06 In gesprek met...**



**09 Zo anders**



**32 De week van....**

## Voorwoord

### *Carnaval in de kerk?*

“Wat geweldig dat dit mogelijk is.” en “Ik kom niet zo vaak meer in de kerk, maar deze viering was toch wel heel bijzonder.”

Zomaar enkele reacties van kerkgangers na afloop van de gebedsviering in de kerk van Schaijk op zondag 8 september ter gelegenheid van 66 jaar Moeslands Carnaval. Precies om 11.11 uur komen de pastoor en de prins met z'n gevolg in vol ornaat de kerk binnen die vol zit met carnavalsvierders in hun feestelijke uitdossing. Gebeden en voorbeden staan in het teken van samen feest vieren en onderlinge verbondenheid. Ze zijn soms serieus, soms ludiek, zoals de uitbeelding van het evangelieverhaal door de prins en enkele carnavalsvierders.

De Hofkapel en het Herenkoor verzorgden gezamenlijk het muzikale gedeelte. Een gregoriaans gezang van het Herenkoor werd door de Hofkapel beantwoord met een muzikale bewerking van dezelfde melodie en samen vertolkten ze het 'Ave Maria' van Haagh. Na afloop van de viering verlieten de prins en zijn gevolg in polonaise het kerkgebouw onder luid applaus van de kerkgangers. Voor herhaling vatbaar!

### *Parochievisie*

Zo'n viering past helemaal in de parochievisie die het parochiebestuur met het pastorale team momenteel ontwikkelt: verbondenheid met de plaatselijke gemeenschap en inbreng van onderaf. Beginnen met een uitgestoken hand en een luisterend oor voor eenieder die zich betrokken voelt. Daarvoor wordt nu ook een klankbordgroep opgericht, die het parochiebestuur moet voeden met ideeën en meningen die in de gemeenschap leven. Op die manier moet de parochievisie met inbreng van velen gestalte krijgen, maar het blijft 'werk in uitvoering' of zoals de dichter J.H. Leopold het verwoordde:

*O, rijkdom van het onvoltooide*

*De mogelijkheden der gedachte  
de strikte dwang der werkelijkheid.*

*Hans Meijer*



# Oproep klankbord groep

## Meepraten in de nieuwe klankbordgroep van onze parochie!

Onze parochie is in beweging en we willen graag samen met jou bouwen aan een sterke toekomst. Daarom richten we een klankbordgroep op die een belangrijke rol zal spelen in het vormgeven van de nieuwe parochievisie.

De klankbordgroep fungeert als een adviesorgaan voor het parochiebestuur, waarin we weer en wederhoor centraal stellen. Belangrijke thema's zoals kerkgebouwen, vrijwilligers, pastorale zorg en de betrokkenheid van parochianen komen uitgebreid aan bod. We zoeken mensen die mee willen denken en binnen de gestelde kaders kunnen zoeken naar oplossingen en alternatieven.



Oproep voor klankbordgroep

Heb jij ideeën of wil je actief bijdragen aan het bepalen van de koers van onze parochie? Sluit je dan aan bij deze groep en help ons mee richting te geven aan de toekomst.

Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je contact opnemen met pastoor Jacques Grubben via [pastoor@heiligejohannesdedoper.nl](mailto:pastoor@heiligejohannesdedoper.nl) of bel even naar: 06-33668615. Samen werken we aan een parochie die klaar is voor de toekomst!



**Zaterdag 16 november 2024**  
**Landelijke open dag**  
**Biddende Moeders (Mothers Prayers)**

Locatie: St. Petruskerk  
Kerkplein 1  
5061 EB Oisterwijk

## Het thema is:

**“Vraag om een zachte en liefdevolle houding.”**

Het is een dag van ontmoeting, gebed en inspiratie.  
Alle moeders, oma's en vrouwen met een hart voor kinderen zijn welkom:  
zowel de fysieke, als de geestelijke moeders en oma's.

Voorafgaand aan het programma heeft u de mogelijkheid de **eucharistieviering** mee te vieren om **10:30 uur**. Mgr. G de Korte, de bisschop van Den Bosch zal de celebrant zijn.

- |           |  |
|-----------|--|
| 11.30 uur | Ontvangst met koffie of thee.<br>Aanvang van het programma.                            |
| 13.00 uur | Lunch, koffie en thee wordt verzorgd.<br>s.v.p. lunchpakket zelf meenemen.             |
| 14.30 uur | Gebedsuur. Bidden voor onze kinderen,<br>kleinkinderen, priesters en andere intenties. |
| 15.30 uur | Afsluiting van het programma.  |

Er is parkeermogelijkheid in de wijk rond de kerk.  
Openbaar vervoer: vanaf het station Oisterwijk is het 12 minuten lopen.

Meer info: [mothersprayers\\_nl@hotmail.com](mailto:mothersprayers_nl@hotmail.com) / [www.mothersprayers.org](http://www.mothersprayers.org)  
[www.rkactiviteiten.nl](http://www.rkactiviteiten.nl)



# Woord van de pastor

In september beginnen we met 'De Graal', een lees- en gespreksgroep, met het lezen van Laudate Deum, over de klimaatcrisis. Het is een actualisatie van de eerdere milieu-encycliek. Zorgen voor de aarde is een werk van barmhartigheid, bepaalde paus Franciscus in 2015. De klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen voor zowel onze samenleving als de wereldgemeenschap. De gevolgen van de klimaatverandering treffen vooral de meest kwetsbare mensen, zowel lokaal als wereldwijd.

Het verbaast me wel eens dat de paus in staat is zoveel documenten te schrijven die veel kennis vragen en die altijd degelijk zijn onderbouwd en veel kanten van het onderwerp belichten. Feit is dat de documenten bestaan. Meer van belang is het probleem dat we niet streven naar echte gelijkheid van kansen. Mensen met meer middelen misbruiken hun macht, misleiden zichzelf met het idee 'eerlijk verdiend'. Hierdoor blijft de zondige structuur in stand. Nu ben ik zelf ook zo'n vleesetende automobilist die eerlijk z'n geld verkregen heeft, maar toch is het goed om de waarheid onder ogen te zien. Het gaat om een maatschappelijk probleem en het vraagt de inzet van iedereen.



In september staat het bezoek van de paus aan België gepland. Het bezoek van de toenmalige paus aan Nederland in 1985 heeft een rol gespeeld bij mijn roeping, daarom waardeer ik dit soort reizen wel. Nu is het 2024, en zijn er nieuwe omstandigheden voor de kerk die zich steeds moet vernieuwen. We prijzen en loven de Schepper om de schepping. Daarbij mag het niet blijven, we dienen onze vervuiling te verminderen.

***Pastor Peter Raaphorst***

# In gesprek met...Riëtte van den Heuvel

In gesprek met... Riëtte van den Heuvel  
"Vrijwilligerswerk doe je nooit alleen."

Riëtte van den Heuvel – van der Heijden woont in Deursen en is getrouwd met André. Samen hebben ze twee kinderen: Gijs en Maud.

Als ik bij haar aankom, staat de deur al open: ik word verwacht. Het is meteen vertrouwd en al pratend lopen we naar de tafel waar het de volgende twee uur maar weinig stil is.

## St. Rochusfeest

St. Rochus zit in jouw familie. In 2004 is de viering van het St. Rochusfeest nieuw leven ingeblazen door een aantal mensen, onder andere door jouw vader en moeder, je oom en tante.

Wat is jouw drijfveer/motivatie?

Riëtte: "Ons mam is ooit geïnterviewd door de krant en toen werd de vraag gesteld: Wat is het mooiste plekje van Deursen? Ons mam antwoordde: " Het kapelleke". Hierna zijn ze op het idee gekomen om het St. Rochusfeest nieuw leven in te blazen. Helaas werd mijn moeder twee jaar later al ziek en op haar sterfbed in 2006 heeft ze aan haar vriendin Nellie de Louw en haar man gevraagd om de St. Rochusprocessie 'in leven' te houden.

Toen mijn vader gezondheidsproblemen kreeg vroeg hij aan mij: "Jet, wil jij het gaan doen?"

Weet je, dan kun je al geen nee meer zeggen. Het ging eigenlijk vanzelf.

We hebben een leuk groepje vrijwilligers. Het is altijd gezellig, lekker buurten, koffie met iets lekkers erbij. Met de grote schoonmaak, tweemaal per jaar, zijn we met zo'n 15 vrijwilligers. In de zomerperiode zorgen de vrijwilligers ervoor dat het netjes blijft in en rondom de kapel.

En, je moet niet vergeten:

**"Vrijwilligerswerk doe je nooit alleen, altijd samen met andere enthousiastelingen."**

## Wat maakt het St. Rochusfeest zo bijzonder?

Riëtte: "In het begin was het meer een reünie. Hele gezinnen, waarvan de kinderen uitgevlogen waren, kwamen dan naar het St. Rochusfeest en hadden daarna nog een familiedag.



Dat was mooi.

Oud-inwoners die terugkomen, dat gebeurt nu nog wel, maar helaas veel minder.

Ik zou nog wel een wegbewijzeringsbord willen plaatsen zodat nog meer mensen van de kapel kunnen genieten.

Als mensen door het dorp wandelen kan ik het niet laten om hen op de kapel te wijzen, het is zo'n mooi plekje om een kaarsje aan te steken en naar de muziek te luisteren.

*Jan v.d. Heijden kaarsdrager 2004*



## Supervrijwilliger

Je wordt ook wel supervrijwilliger genoemd.

Riëtte reageert wat afhoudend: "Nou weet je, dat loopt dan gewoon zo, je rolt van het een in het ander. Er zijn gelukkig heel veel mensen actief in Over d'n Dam met vrijwilligerswerk."

Er volgt een hele waslijst aan vrijwilligerswerk van jeugdleidster, lid van ouderraden, avondwakegroep, nieuwsbrief van SDDL, redactie van Over d'n Dam, voorzitter KBO, tot trouwambtenaar aan toe. Ze heeft niet voor niets een Gouden oogappel ontvangen.

Riëtte: "Ik heb het goed naar mijn zin, vind het leuk om te doen en ik ben ook bang om met een activiteit te stoppen, want het zou jammer zijn als er wat verloren gaat. Zonder vrijwilligers heb je geen gemeenschap, dus is het van belang dat we dit goed doorgeven aan de volgende generatie. Daarbij is het leuk en fijn om er te zijn voor een ander."

## Een echte held

Wie is voor jou een echte held en waarom?

"Ik heb grote bewondering voor cabaretière en actrice Christel de Laat, omdat zij totaal schaamteloos alles doet. Zij zegt wat een ander denkt, zodat het voor iedereen herkenbaar is. Daar kan ik echt van genieten.

De belangrijke zaken in mijn eigen leven zijn: mijn gezin, mijn vriendinnen (ik heb best wel wat

vriendinnen groepjes) en het vrijwilligerswerk."



## Kerk en religie

Wat is voor jou het belangrijkste in de religie?

Riëtte: "Ik heb ooit een cursus gevolgd 'Wegwijs in Geloven' in Deursen in het kerkje. Daar werd mij de vraag gesteld of ik geloof. Ik antwoordde: 'Ik weet het niet, ik heb meer hoop dan geloof', waarop de cursusleider zei: 'Maar hopen is ook geloven'."

Ik ben bij de kerk betrokken geraakt door pastoor Van Genugten uit Berghem. Toen

mijn opa overleden was, wilde de pastoor dat alle kinderen samen zijn levensverhaal maakten. De ene van de eerste 10 jaar, de tweede van de volgende 10 jaar, enz. Daardoor kreeg je een heel persoonlijk verhaal. Ik vond het zo geweldig, dat die pastoor dat op deze manier deed. Ik heb hem naderhand nog meerdere malen gezien en hem mogen verzorgen op Vita Nova. Door hem ben ik avondwakes gaan doen op Vita Nova en in Over d'n Dam.

Ik vind het erg jammer dat er geen avondwake meer is. Dat mis ik erg. Als gemeenschap neem je dan afscheid van een inwoner. Zo'n avondwake is een blijk van medeleven. Je kunt gewoon plaatsnemen in de kerk, daar heb je geen uitnodiging voor nodig. Als er een crematie of begrafenis is, ga je daar niet zomaar naar toe als je geen kaart hebt ontvangen. Ook kun je niet voor iedere overledene een snipperdag pakken. Dit is voor mij een reden om de kerk, het gebouw, in stand te houden. Je kunt dan in je eigen omgeving afscheid nemen van iemand die je goed hebt gekend, iemand die midden in de gemeenschap stond en waarbij je je steun betuigt aan de nabestaanden."

Natuurlijk beleven we het geloof niet meer zoals vroeger. Ik heb meer aan de kerk als gemeenschap, zoals bij een avondwake."

# Vervolg In gesprek met...

## Een luisterend oor voor ouderen

Wat is voor jou een wijze les?

Riëtte: "Een gesprek met een vreemde vind ik heerlijk. Als je die persoon laat vertellen en dat die daar dan een goed gevoel aan over houdt. Bijvoorbeeld: Ik liep eens alleen in de Hema. Een oudere vrouw liep voor mij. Ik hield haar in de gaten en zag dat zij alleen was. Ik dacht, schuif ik aan of ga ik ook alleen zitten? Ik koos voor het eerste en vroeg of ik bij haar mocht komen zitten. Zij heeft haar hele doopceel gelicht en ik heb een luisterend oor geboden. **Onverwachte gesprekken zijn vaak het mooist.**"

"Er is veel eenzaamheid. Stel dat je niet meer goed ter been bent, moeilijk kunt fietsen, je ogen slechter worden en al dat soort zaken, dan kunnen de dagen heel lang duren. Als je de hele dag moet wachten totdat er iemand belt of iemand op visite komt voor een uurtje, als je geluk hebt twee uur, dan zit je nog veel alleen. Er worden wel activiteiten georganiseerd, maar voor sommige mensen is de stap te groot om daar aan deel te nemen. Dat vind ik jammer, erg jammer. Ik wil dan ook graag activiteiten organiseren voor ouderen zodat ze minder eenzaam zijn. Ik kan dan wel niet meer in de zorg werken door rugklachten maar zo kan ik toch iets betekenen voor de ouderen.

**Ik luister graag naar oudere mensen en hun verhalen."**



## Wie zou je graag uit de dood terug laten komen?

Riëtte: "Allereerst mijn moeder die veel te jong is overleden en een paar lieve vriendinnen uit mijn vriendinnengroepjes, die te veel te vroeg gestorven zijn: Tanja van de Coolwijk-van den Heuvel en Angelica van den Berg."

*links: Nellie v.d. Heijden v.d. Ven*

## Emotioneel incontinent

Tijdens ons gesprek rollen regelmatig de tranen over haar wangen. Ik verontschuldig me en vraag of ze ergens anders over wil praten. Riëtte: "Nee joh, dat heb ik altijd, ik ben emotioneel incontinent."

Daar moet ik twee seconden over nadenken en vind dit toch wel heel grappig verwoord. Die wilde ik u niet onthouden.

Riëtte, ik vond het heel gezellig. Nogmaals dank dat ik mocht komen. Veel succes met al jouw vrijwilligerswerk en ik hoop dat je daar nog lang plezier aan mag beleven.

**Groeten Yvonne**





# Zo anders

Al zolang ik me herinner, denk ik na. Dat is gewoon, meende ik altijd, maar dat klopt niet. Voor veel anderen zijn vragen als waarom iets zo is, of wat het kan betekenen 'moeilijk'. Mijn geliefde is ook zo. En zij ziet en bedenkt dan weer doe-dingen waar ik niet gauw op zou komen. Geen van ons mensen is hetzelfde. Toch lijkt mijn eigen manier van kijken, denken en ervaren ook voor anderen vanzelfsprekend en dus nastrevenswaard: 'Dat zie je toch, dat doe je toch! Dat jij dat niet snapt!'

Zie hier de wijdverbreide illusie: er bestaat maar één gelijk, en wel het mijne. En dan is het 'of-of'. Hoeveel gesprekken zijn er niet vergeven van het woordje 'maar'? Daardoor klinkt het alsof onze (natuurlijk verschillende) ervaring en opvattingen met elkaar in strijd zijn. Naar mijn inzicht is 'de werkelijkheid' zo oneindig veel veelzijdiger en complexer, dan dat wie dan ook 'het allemaal zou kunnen overzien'. Ieder voelt, ziet en begrijpt er een stukje van en is daarom ook belangrijk, wil je samen verder kunnen. Er zijn altijd meer cameraposities op de realiteit dan je dacht.

Mijn vrouw en ik blijven diep weg wensen dat de ander ook vanzelfsprekend ziet en verstaat wat ik bedoel en wil. Zo komen we dan toch weer ongewild verdrietig of boos tegenover elkaar. Die 'knoest' van niet-verstaan, daar botsen we steeds weer op. Wij zijn hem echter met de jaren 'onze knoest' gaan noemen. Liever was hij er niet, maar hij hoort bij ons.

Als geloof en Kerk 'oefening in liefde' zijn, is het goed om ook daar 'onze knoest' onder ogen te zien en te verdragen. Want hoe anders zijn wij ook hier niet?!

Voor de een is geloof een welomschreven waarheid en zijn de precieze katholieke woorden en gebaren in zichzelf vanzelfsprekend en geldig voor iedereen ('de regel'). Anderen zoeken steeds hoe je die als zinvol kunt verstaan voor jezelf en voor deze tijd, hoe er vorm aan te geven ('de geest'). Zo komen we ongemerkt tegenover elkaar te staan. Terwijl ieder – denk ik – hoopt aan ons geloof en onze kerk moed en richting te ontleen.

Hoe geweldig zou het niet zijn, als we – in de armoede van de terugloop – beter gaan zien hoe we beide benaderingen en dus elkaar nodig hebben. Om samen te vinden hoe het scheepje weer op koers te krijgen of te houden is. En dat is ook precies wat de paus en bisschoppen ons vragen: onze verschillen te verdragen, te verkennen en te vieren, samen op weg naar Gods toekomst.

**Theo Gallé**



# Terugblik op het St. Annafeest in Koolwijk



Op 28 juli 2024 was het weer zover: het jaarlijkse St. Annafeest in Koolwijk. Dit jaar stond de viering in het teken van een bijzonder jubileum: de St. Annakapel bestaat namelijk 500 jaar. De eerste bezoekers kwamen al rond 10 uur 's ochtends aan bij de kiosk, op zoek naar een goed plekje. De zon scheen volop en de grote eikenbomen naast de kapel zorgden voor aangename schaduw. Vrijwilligers van het buurtschap Koolwijk hadden de oude kiosk weer opgebouwd en vele bankjes geplaatst, want er werd een grote opkomst verwacht. De kapel en de kiosk waren traditiegetrouw prachtig versierd met bloemen, wat bijdroeg aan de feestelijke sfeer.

## **Een Hoogmis met een bijzondere gast**

Voor de feestelijke Hoogmis was bisschop Gerardus de Korte speciaal naar Koolwijk gekomen om de mis op te dragen, samen met pastoor Jacques Grubben, pastor Peter Raaphorst en diaken René Lamers. Het Herpens gemengd koor, onder leiding van Gerard Bierman, verzorgde de prachtige Latijnse gezangen. Paul Castenmiller, voorzitter van de stichting Vrienden van de Annakapel, heette de ca. 400 bezoekers hartelijk welkom en de bisschop sprak zijn vreugde uit over de grote opkomst. Hij verwelkomde iedereen, zowel katholieken als andere christenen, en benadrukte het belang van deze viering voor de hele gemeenschap.

## **Een preek over generaties en geloof**

In zijn preek vroeg bisschop De Korte aandacht voor de generaties die ons hebben gevormd: opa's en oma's, ouders, en hoe hun normen, waarden en geloof ons leven beïnvloeden. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om deze tradities door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Vele bezoekers waren speciaal voor de bisschop gekomen; het was bijzonder om te zien hoe meerdere gelovigen naar hem toe liepen om de Heilige Communie te ontvangen.



### **Kindernevendienst**

Tijdens de Hoogmis vond in de kapel een kindernevendienst plaats, waar kinderen leerden over Moeder Anna, de oma van Jezus. De kinderen gingen vervolgens creatief aan de slag en maakten een mozaïek van Anna-te-drieën, dat na afloop als cadeau werd overhandigd aan bisschop De Korte. Hij was zichtbaar blij met dit unieke geschenk.

### **Een bijzondere onderscheiding voor Rien en Corry Bens**

De Hoogmis werd afgesloten met het gezamenlijke zingen van het Moeder Anna-lied, een geliefde traditie. Daarna volgde een bijzondere verrassing: wethouder Sidney van den Bergh reikte namens de gemeente Oss een "Osje van Verdienste" uit aan Rien en Corry Bens. Hij prees hen voor hun jarenlange inzet als vrijwilligers voor de kapel, de buurt, en het jeugdvakantiewerk. Deze erkenning werd met een staande ovatie ontvangen.

### **Een gezellige afsluiting bij Boer Bens**

Na de viering trokken de bezoekers naar Boer Bens voor een gezellige middag. Onder het genot van koffie, appeltaart en andere lekkernijen mengden de bisschop en pastores zich onder de aanwezigen voor een praatje. De warme en gemoedelijke sfeer was voelbaar. Een bijzonder compliment kwam van Gonda uit Zeist, die als protestantse bezoeker zich zeer welkom voelde bij de viering. Het is een mooi voorbeeld van de gastvrijheid en saamhorigheid die het St. Annafeest zo bijzonder maakt.



Het St. Annafeest 2024 was een dag vol traditie, saamhorigheid en vreugde. De aanwezigheid van de bisschop, de erkenning van trouwe vrijwilligers en de mooie viering maakten het tot een onvergetelijke dag. Een samenvatting van de viering is terug te zien op de website van Omroep Walraven onder "Uitzending gemist", de uitzending van 1 augustus 2024.

***Namens de Stichting Vrienden van de Sint Annakapel te Koolwijk,***

***Frans Boeijen***

***Bekijk de uitzending hier:***

***<https://www.omroepwalraven.nl>***

# Gebedsviering 66 jaar Moeslands Carnaval

Op zondag 8 september begon om 11.11 uur de gebedsviering in de kerk van Schaijk ter gelegenheid van 66 jaar Moeslands Carnaval. De viering werd samengesteld in overleg met pastoor Jacques Grubben en werd opgeluisterd door het Herenkoor en de Hofkapel.

Hieronder het woord van welkom van de pastoor:

“Het thema van het Evangelie op deze zondag is ‘ga open’; open je oren om te horen, open je ogen om te zien en open je hart om elkaar te ontmoeten. Zo heb ik dat ook mogen ervaren sinds ik uw pastoor mag zijn.



Kort na mijn onthaal in Schaijk in 2023 zocht ik contact met Maarten Hendriks, de voorzitter van ‘het Moesland’ zoals Schaijk in de tijd van Carnaval genoemd wordt. Kort daarna kwam echter Bas Griffioen op mij toe met de vraag of hij samen met zijn ploeg de kerk mocht gebruiken met het oog op het maken van een documentaire ter gelegenheid van 66 jaar Carnaval in het Moesland. Prima, zei ik toen, als het maar netjes blijft. Afgelopen donderdagavond hebben we samen

kunnen zien hoe mooi dit alles is geworden en hoe netjes het is gebleven. Maar ik moest voorlopig wel mijn mond houden, want het was wel geheim.

Korte tijd later kwamen voorzitter Maarten, grootvorst Joost en adjudant Chantal op bezoek met het oog op de opening van het Carnaval in 2024, zoals dat al jaren gewoon was. Toen ik zei dat het bier koud zou staan tijdens dat moment, was dat eigenlijk al genoeg voor hen om samen in zee te gaan. En ja, de vlagceremonie op Carnavalszaterdag, de daaropvolgende quiz en de polonaise waren hartstikke gaaf alsook de beide optochten en de Goapmergen op Carnavalsdinsdag.

Echter van het een kwam het ander. Wil je meewerken aan een viering ter gelegenheid van het 66-jarig jubileum in de kerk? Ja, dat wilde ik wel. Met een kleine groep enthousiaste Carnavalsvierders hebben we in de korte tijd voor en in de zomer doelgericht gewerkt. En de neuzen stonden eigenlijk steeds dezelfde kant op. De muzikale opluistering door zowel het Herenkoor als de Hofkapel, het uitbeelden van het Evangelie op ludieke wijze, het door Maarten de voorzitter en pastoor Jacques samen ontsteken van een speciale jubileum-kaars en zoveel meer maakten het tot een onvergetelijk moment.

De complimenten die wij na afloop tijdens de verfrissende ontmoeting op het kerkplein mochten ontvangen geven aan dat het een schot in de roos was en een uitnodiging is naar meer...

Fijn dat jullie er waren of jammer dat jullie het hebben gemist! Tot een volgende gelegenheid. Alaaf!

**Pastoor Jacques**



# Winnaar puzzeltocht 2024

Gelukkig hadden we dit jaar meerdere inzendingen. Alle inzendingen waren correct.

Dat er plezier beleefd is aan de tocht merkten we aan de opmerkingen die genoteerd waren op het formulier.

Allen hartelijk dank voor de genomen moeite en de bedankjes, we hebben deze tocht graag gemaakt.

De winnaar is: Bernardie Schonenberg

Zij heeft gekozen voor een omgekeerde appeltaart.

Gefeliciteerd Bernardie en geniet ervan.



## Uislag puzzeltocht

1. Grave
2. Overlangel
3. Ravenstein
4. Schaijk
5. Huisseling
6. Neerlangel
7. Overlangel
8. Reek
9. Herpen
10. Velp
11. Ravenstein
12. Reek
13. Deursen
14. Velp
15. Neerloon
16. Demen



# Bezoek aan De Loonse Lampion

Tijdens mijn wandeling door ‘t Turp’ ben ik aan het prakkiseren waarover ik het de volgende keer in D’n Doper over kan hebben. Plots komt het antwoord mij tegemoet gefiets en wel een duofiets. In mijn ogen is dat ook zorgen voor elkaar, het samen zijn, praatje maken, in de buitenlucht, bewegen. Nadat ik navraag heb gedaan bij de gemeente over het huren van een duofiets, neem ik contact op met De Loonse lampion want zij hebben een duofiets. Om mij voor te bereiden op het gesprek duik ik achter de computer en bezoek de site van De Loonse Lampion. Op de site kom ik een duofiets tegen en meer... veel meer.

Het is donderdagmiddag 4 april en ik ben een minuut of 10 te vroeg voor mijn afspraak met Francis, zij is een begeleidster van de Loonse Lampion. Ik mag wachten in de huiskamer bij cliënten en hun begeleiders. De kachel verspreidt een heerlijke warmte, de sfeer is fijn en er heerst rust en comfort. Een diversiteit aan vermaak is te zien, de ene speelt Triominos, de ander puzzelt en de derde is een schilderij aan het maken.

Aan de muur hangt een schilderij met tekst : Wacht niet op een goede dag  
Maar maak er één!

Als Francis klaar is met het telefoongesprek komt ze mij halen om naar een andere ruimte te gaan voor het gesprek.

## Francis:

“Marijke van Gaal is hier begonnen als ZZP-er, in eerste instantie voor mensen met een verstandelijke beperking en dan meer in de trend van weekendopvang. Het was een soort van logeeradres. Door een kanteling in de zorg is ze andere stromingen aan gaan boren. Er wijzigt nogal eens wat in regelgeving en financiering. Dit kon zij niet in haar eentje.

Het team bestaat nu uit: 8 a 9 begeleiders met de zorg over 20 cliënten (op locatie en ambulante), heel kleinschalig dus.



## We zorgen nu op veel meer vlakken.

De Loonse Lampion is een dagbesteding voor mensen met o.a. verstandelijke beperking, Parkinson, NAH (niet aangeboren hersenletsel), depressie, overbelasting, psychische klachten etc. De combinatie is heel interessant. Verder bieden wij ook ambulante begeleiding (ondersteuning thuis) aan een aantal cliënten bijvoorbeeld met huishoudelijke hulp. Mensen die ambulante begeleiding krijgen hebben vaak ook al bij het GGZ gelopen en liepen daarin vast. Op de een of andere manier krijgen wij het dan voor elkaar dat mensen niet meer de psychiatrie in hoeven en dus niet opgenomen hoeven te worden maar gewoon hier via ons begeleiding krijgen. Cliënten die hier komen hebben vaak een partner of wonen thuis dus is er altijd iemand bij hen aanwezig.”

**Foto links: Rick**





### **Francis vertelt verder:**

“Wij zijn een belevingsgerichte dagbesteding. We willen vooral met cliënten samen kijken en gezamenlijk dingen ondernemen maar ook individueel. Alles in samenspraak met de client, natuurlijk heb je op bepaalde dagen activiteiten gepland staan. Er is een rode draad door de week heen. Indien cliënten een keer iets anders willen wordt dat opgelost.

Wij bieden op dit moment op maandag, dinsdag en donderdag dagbesteding. De rest van de week ook individueel met een verschil in WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en WLZ (Wet langdurige Zorg ) zorg 24 uur per dag.

### *Iedere dag heeft een gouden randje*

Ook het ontzorgen voor de mantelzorgers behoort tot onze werkzaamheden. Wij zorgen dan dat de mantelzorgers een moment heeft voor zichzelf. Wij bieden zorg aan huis, bijvoorbeeld om met de client naar de tandarts te gaan, naar GGZ, controle e.d. De begeleiding naar gelang behoefte is en afhankelijk van hoe het geregeld is. “

### **Francis, waar moet een dagbesteding aan voldoen?**

“Het is meer dan dagbesteding we begeleiden ze op allerlei fronten. De mensen die hier komen vinden het belangrijk dat er rust is. We starten iedere dag met koffie en een praatje, zeker op maandag. Dit is heel belangrijk, we vangen dan signalen op: hoe zitten ze in hun vel, wat kunnen ze wel aan en wat niet, wat is er thuis gebeurt, wat is er in het weekend gebeurt, hoe zitten ze erbij, hoe is de stand van de ogen. Zo komen we erachter waar we rekening mee moeten houden.

Ook het communiceren is van groot belang. Het is voor personen met een verstandelijke beperking vaak moeilijk om te communiceren. Elke week wordt er logopedie aangeboden, ook d.m.v. gebaren aan te leren kan men zichzelf verstaanbaar maken. Communicatie d.m.v. een spraakcomputer biedt ook uitkomst.

Voor mensen met de ziekte Parkinson is logopedie belangrijk bijvoorbeeld vanwege de ademhaling, het rustig praten, oefenen van de klemtoon en veel voorzijn met wat zij tegen gaan komen.

Het wereldje van de mensen die hier zitten is vaak heel klein en dit is dan een klein beetje hun familie. Vorige week hadden we een paaslunch/ high tea met zijn allen. Met kerst komen we ook samen. Een wens van cliënten was om samen op vakantie te gaan.

Vorig jaar is deze wens in vervulling gegaan: we zijn voor het eerst met zijn allen op vakantie geweest. 1 week naar Zeeland en we hadden prachtig weer.

Iedereen mocht mee ook de partners. Voor sommige partners is het heel moeilijk om op vakantie te kunnen, samen, om dat er toch ook zorg nodig is.

Het was heel bijzonder, we hadden alles zelf geregeld.

Dit jaar staat het weer op de planning.

Het is hier soms net 1 hele grote familie, een hele bijzondere plek is dit.

# Vervolg De Loonse Lampion

Het aanbod aan activiteiten is enorm. Laatst is er met 3 cliënten een cursus Glas in lood maken gevolgd. Zo proberen we van alles te doen bijvoorbeeld met Alpacas wandelen Zie Zoo dierentuin in Volkel bezoeken, bowlen, een mannenavond organiseren, jaarfeesten ook de kerkelijke feesten houden we bij. Creatief zijn. Mozaïeken, kerststukjes en voorjaarstukjes maken, de gymzaal huren om daar te sporten, fitnesssen, zwemmen, een bezoek brengen aan de diëtiste we zijn druk met van alles.

Het vervoer regelen we allemaal zelf.

Het is heel bijzonder dat je dat kan doen en dat je dat mee mag maken.”

## En dan terug naar de duofiets, waaruit dit gesprek begon.

Die staat hier zodat wij er gebruik van kunnen maken met de dagbesteding.

Wij maken er heel veel gebruik van vooral in de lente en zomer, dit jaar helaas nog maar 1 keer vanwege het weer. Hij wordt ook veel door anderen gebruikt om samen in de buitenlucht te zijn en er een gezellige ochtend of middag van te maken.



Ten slotte krijg ik een rondleiding van Rick, hij laat onder andere de tuin zien. In de tijd dat wij buiten zijn krijgen we te maken met diverse weertypes. De weerspreuk: April doet wat hij wil, doet zijn naam eer aan. Op een gegeven moment waait het heel hard, de staldeur klappert hevig. Rick verzekerd ons echter dat het allemaal veilig is, hij is heel behulpzaam. De tuin is er voor

ontspanning en inspanning. Het onderhouden van de tuin is iets wat hij graag doet, ook samen met anderen.

Rick verzorgt de dieren, hij vertelt over de soorten kippen, welk eten de ganzen en eenden krijgen, verzorging van de konijnen en wanneer de lammetjes en de schapen de wei in mogen.

In de coronatijd heeft Rick een bord gemaakt. Het bord staat bij de ingang van het terrein.

Daar wil hij voor mij poseren met een brede smile en zijn duim in de lucht.

Dank je wel Rick en Francis voor jullie tijd, uitleg en rondleiding.

Dank je dat ik mocht komen en een kijkje kreeg in deze mooie bijzondere wereld.

**Groeten Yvonne**



# rk aBc

In het RK-abc worden personen, voorwerpen en begrippen uit de katholieke traditie toegelicht. Deze maand is het thema 'hemelse kost' naar wat verwoord staat in het Matteüevangelie: 'Kijk naar de vogels in de lucht: het is jullie hemelse Vader die ze voedt'.

## Tweemaal Theresia



In oktober gedenken we twee heilige Theresia's: de 'grote' en de 'kleine'. 1 oktober is de feestdag van Theresia van Lisieux, een Française die als 15-jarige intrad bij de ongeschoeide karmelietessen, en op 24-jarige leeftijd stierf aan de gevolgen van tbc. Theresia, die haar heiligerverklaring te danken had aan haar indrukwekkende Godsvertrouwen en gebedsleven, werd 'klein' genoemd ter onderscheid van de 'grote' Theresia van Avila, die we op 15 oktober gedenken. Zij leefde in 16e-eeuws Spanje en dankt haar heilige status aan haar grote betekenis voor de christelijke mystiek. Al wordt Theresia van Lisieux wel 'klein' genoemd, ze is net als Theresia van Avila een groot figuur in de katholieke traditie. Beide vrouwen zijn tot kerklerares uitgeroepen, eerst de grote (1970) en later ook de kleine Theresia (1997).



De kleine Theresia

## Weesgegroet



Net als mei is oktober een Mariamaand. Onlosmakelijk verbonden met de moeder van Jezus is het 'Weesgegroet', een eeuwenoud gebed. De wortels ervan liggen in het evangelie van Lucas, waar de aartsengel Gabriël Maria begroet: 'Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U', en waar Elisabeth, de nicht van Maria, tot Maria zegt: 'U bent de



gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot' (Lucas 1,42). De slotregel van het gebed kwam er pas in de 16e eeuw bij: 'Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood'.

## Manna



In april 1945 voerden de geallieerden een voedseldropping uit boven uitgehongerd West-Nederland. De naam van de operatie luidde: Manna. In de Bijbel komt 'manna' zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament voor. Het regende manna toen de Israëlieten op weg naar het beloofde land door de woestijn trokken. In het evangelie volgens Johannes vergelijkt Jezus zichzelf met het uit de hemel komende manna: 'Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. (...) Ik ben het brood dat leven geeft' (Johannes 6,33.35).

# Parochieberichten

## Eerste H. Communieviering

Op zondag 2 juni ontvingen de communicanten hun Eerste Heilige Communie. Vanaf begin dit jaar kwamen ze regelmatig samen om zich daarop voor te bereiden. De viering werd voorgegaan door pastoor Jacques Grubben en diaken René Lamers met assistentie van misdienaar Luuk Scheffers. Het jongerenkoor 'Les Etoiles' uit Nijmegen zorgde voor de mooie muzikale en liturgische omlijsting.

De voorbereidingen werden omringd met de goede zorgen door Tineke, Kim, Susan en Mieke, van de werkgroep. Ook waren vele ouders erbij aanwezig als ook pastoor en/of diaken.

Na de lezing uit het Evangelie nam diaken René het woord waarin het thema 'Klavertjes van Geluk' centraal stond.

### Hieronder een deel van zijn toespraak.

"Zij zijn de klavertjes van geluk. Waarom? Jezus wil samen met jou zijn. Waarom?

Omdat ook Hij van je houdt. Alleen zit Hij altijd een beetje verborgen, verstopt en is Hij zo klein dat je Hem met het blote oog, zelfs niet met een microscoop, kunt zien.

Toch geloven wij dat Jezus straks, als pastoor Jacques het gebed en de zegen doet over de hosties, met de woorden die Jezus uitgesproken heeft tijdens het Laatste Avondmaal, aanwezig is in die hosties.

Jezus houdt zoveel van je en hij wil dat jij gelukkig wordt, tevreden bent. Als je veel hebt, dat je dan deelt. Als iemand verdriet heeft, dat je dan hem of haar troost. Dat je samen mag lachen en elkaar helpen. Zo houdt Jezus nog meer van jou. Je gaat je steeds meer voelen als een klavertje van geluk. Vandaag is het juist nog meer zo'n speciale dag, namelijk Sacramentsdag. Wat betekent dat woord 'sacrament'? Het is een geloofsgeheim dat Jezus, in het verborgene en klein, bij jou komt door de Heilige Communie. Vandaag viert de kerk in de gehele wereld dit hoogfeest van Sacramentsdag, het lichaam van Jezus Christus aanwezig in de hostie.

Als jij de liefde van mama en papa wilt ontvangen en ontdekken, dan stel je de vraag 'waarom?' Om daarna ook goed te luisteren naar het antwoord van jouw mama en papa. Het is dan niet altijd het antwoord dat jij graag wilt horen. Vraag dan maar weer naar het waarom. En als je mama en papa met de liefde van Jezus naar je luisteren, zullen ze antwoorden dat ze dat uit liefde doen voor jou. En dat zul je niet altijd begrijpen.

Maar zo was dat ook bij de leerlingen van Jezus. Ze begrepen vaak niet alles wat Jezus zei en deed. Jezus zei toen tegen hen (Joh. H 16, v. 12): 'Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet begrijpen'.

Alles heeft tijd nodig, ook op school. Naast de juffen en meesters op school, willen wij, pastoor en ik, jullie leren over de liefde van Jezus. Wij willen jullie mama's en papa's ook daarmee helpen. Want zij hebben beloofd bij jouw doop, om jou de liefde van Jezus te leren. Dus van harte welkom voor de tweede Heilige Communie en verder.

Beste communicanten en ouders, een klavertje vier is een zeldzaamheid. De liefde van Jezus is een kostbaarheid, onbetaalbaar! Laat die kostbaarheid hen niet ontnomen worden. Het klavertje van geluk, dat veel te weinig in onze wereld wordt aangetroffen. Waarom?"





# Gezocht! Kom jij onze parochie versterken?



Heb je affiniteit met communicatie of wil je je inzetten voor het beheer van onze kerkhoven? Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor ons parochiebestuur zoeken we twee enthousiaste vrijwilligers voor de volgende functies:

Het bestuur van de parochie bestaat nu uit 5 leden (inclusief de pastoor).

Het bestuur heeft regelmatig onderling contact om (beleidsmatige zaken) te bespreken. Eén keer per maand is er een bestuursvergadering. Als bestuurslid onderhoud je ook in onderling overleg contacten met parochianen, vrijwilligers en de gemeenschapsraden. En extern met leveranciers en het bisdom.

## **Bestuurslid Communicatie**

Heb jij ervaring of interesse in communicatie en wil je meedenken over hoe we onze parochie beter kunnen profileren? In de huidige fase van onze parochie is het cruciaal om onze communicatie te verbeteren en helder en effectief te houden. Als bestuurslid met de portefeuille communicatie help je ervoor te zorgen dat onze boodschap de juiste mensen bereikt en dat we verbonden blijven met onze parochianen. Het inzetten van sociale media is daarbij een belangrijk speerpunt.

## **Bestuurslid Kerkhofbeheer**

Onze kerkhoven zijn niet alleen plaatsen van rust, maar ook van groot emotioneel en spiritueel belang voor onze parochianen. Een goed en waardig beheer is daarom essentieel. Als bestuurslid kerkhofbeheer ben je verantwoordelijk voor het coördineren van het onderhoud en behoud van deze belangrijke plekken.

Heb je interesse in een van deze functies of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met pastoor Jacques Grubben voor een kennismakingsgesprek. Je kunt hem bereiken via [pastoor@heiligejohannesdedoper.nl](mailto:pastoor@heiligejohannesdedoper.nl) of bel even naar: 06-33668615.

We kijken uit naar je reactie!

## **Gezocht: Vrijwilliger Communicatie voor onze parochie!**

Ben jij creatief, communicatief en wil je een steentje bijdragen? We zijn op zoek naar een vrijwilliger communicatie die ons helpt met de praktische uitvoering van onze communicatietaken.

Als vrijwilliger neem je onder andere zitting in de redactie van ons parochieblad 'D'n Doper'. Daarnaast denk je mee over de inhoud en structuur van onze website en help je deze up-to-date te houden. Jouw bijdrage helpt ons om parochianen goed te informeren en verbonden te houden.



Heb je ervaring met of interesse in schrijven, redactie of websitebeheer? Of wil je juist nieuwe vaardigheden ontwikkelen in een warme en betrokken gemeenschap? Neem dan contact op met pastoor Jacques Grubben ([pastoor@heiligejohannesdedoper.nl](mailto:pastoor@heiligejohannesdedoper.nl)) of bel even naar: 06-33668615.

We hopen dat je ons als vrijwilliger komt versterken!

<b>Datum</b>	<b>Tijd</b>	<b>Plaats</b>	<b>Koor</b>	<b>Bijzonderheid</b>
1-9-2024	09.30	Schaijk	Herenkoor	
	11.00	Huisseling	Trio Herpen	Familieviering
7-9-2024	19.00	Demmen		
	19.00	Herpen		
8-9-2024	11.00	Huisseling		
	11.00	Demmen		Zonnebloemdag Woord en Gebed
	11.11	Schaijk	Herenkoor	Carnavalsmis 66 jaar Moesland
14-9-2024	19.00	Reek	Donatus	
	19.00	Herpen	Herpen	
	19.00	Overlangel		Woord- en Communiedienst
15-9-2024	09.30	Schaijk	Herenkoor	
	11.00	Huisseling	Cordaad	
21-9-2024	19.00	Deursen		
	19.00	Herpen		
22-9-2024	09.30	Schaijk	Herenkoor	
	11.00	Huisseling	Huisseling	St. Lambertusgilde Kindernevendienst
28-9-2024	19.00	Neerloon		
	19.00	Herpen	Herpen	
29-9-2024	09.30	Schaijk	Herenkoor	
	11.00	Huisseling	Cordaad	
5-10-2024	19.00	Demmen	Combination	
	19.00	Herpen		
6-10-2024	09.30	Schaijk	Herenkoor	
	11.00	Huisseling	Trio Herpen	Familieviering
12-10-2024	19.00	Reek	Donatus	Aandacht voor overleden kinderen anoniem begraven
	19.00	Herpen	Herpen	
13-10-2024	09.30	Schaijk	Cordaad	
	11.00	Neerloon	Forte Vicante	200 jaar bestaan St. Victorkerk
	11.00	Huisseling	Huisseling	
19-10-2024	19.00	Deursen		
	19.00	Herpen	Herpen	Woord- en Communiedienst
20-10-2024	09.30	Schaijk	Herenkoor	
	11.00	Huisseling	Cordaad	Kindernevendienst
26-10-2024	19.00	Overlangel		
	19.00	Herpen		
27-10-2024	09.30	Schaijk	Herenkoor	
	11.00	Huisseling		
1-11-2024	09.00	Schaijk	Herenkoor	Allerheiligen
2-11-2024	19.00	Deursen	Combination	Allerzielen met gravenzegening
	19.00	Herpen	Herpen	Allerzielen met gravenzegening
3-11-2024	09.30	Schaijk	Herenkr/Huisseling	Allerzielen met gravenzegening
	09.30	Neerloon	Forte Vicante	Allerzielen met gravenzegening
	11.00	Huisseling	Trio Herpen	Allerzielen gravenzegening fam.mis
	12.00	Demmen	Woord en Gebed	Allerzielen met gravenzegening
	13.00	Neerlangel	Woord en Gebed	Allerzielen met gravenzegening
	13.30	Ravenstein	Woord en Gebed	Allerzielen met gravenzegening
	15.00	Reek	Donatus	Allerzielen met gravenzegening
9-11-2024	19.00	Reek	Donatus	
	19.00	Herpen		
10-11-2024	09.30	Schaijk	Herenkoor	
	11.00	Huisseling	Cordaad	



Datum	Tijd	Plaats	Koor	Bijzonderheid
16-11-2024	19.00	Demen	Combination	
	19.00	Herpen		H. Vormsel
17-11-2024	09.30	Schajjk	Herenkoor	St. Ceciliafeest
	11.00	Huisseling	Cordaad	
23-11-2024	19.00	Neerloon		Christus Koning St. Ceciliafeest
	19.00	Herpen	Herpen	
24-11-2024	09.30	Schajjk	Herenkoor	Christus Koning
	11.00	Huisseling	Huisseling	Kindernevendienst
30-11-2024	19.00	Herpen		Liturgisch Jaar C   1e Advent
1-12-2024	09.30	Schajjk	Herenkoor	Liturgisch Jaar C   1e Advent
	11.00	Huisseling	Trio Herpen	Familieviering
7-12-2024	19.00	Demen		2e Advent
	19.00	Herpen	Herpen	
8-12-2024	09.30	Schajjk	Herenkoor	2e Advent
	11.00	Huisseling	Huisseling	
14-12-2024	19.00	Reek	Donatus	3e Advent
	19.00	Herpen		
	19.00	Neerloon		Woord- en Communiedienst
15-12-2024	09.30	Schajjk	Herenkoor	3e Advent
	11.00	Huisseling	Cordaad	Kindernevendienst
20-12-2024	20.00	Huisseling	Huisseling	Kerstconcert
21-12-2024	19.00	Deursen		4e Advent
	19.00	Herpen		
22-12-2024	09.30	Schajjk	Herenkoor	4e Advent
	11.00	Huisseling		
24-12-2024	17.30	Koolwijk		Kerstavond
	19.00	Deursen	Combination/Dedico	Woord Communie Familieviering
	19.00	Schajjk	?	Familieviering
	19.00	Huisseling	Huisseling	
	20.00	Overlangel	Forte Vicante	Woord- en Communiedienst
	21.00	Herpen	Herpen	
	21.00	Reek	Donatus	
25-12-2024	09.30	Schajjk	Herenkoor	Eerste Kerstdag
	09.30	Demen	Combination	
	11.00	Neerloon	Forte Vicante	
	11.00	Huisseling	Cordaad	
26-12-2024	09.30	Schajjk		Woord Communie Tweede Kerstdag
	11.00	Herpen		
28-12-2024	19.00	Herpen		
29-12-2024	09.30	Schajjk	Herenkoor	
31-12-2024	19.00	Deursen		Oudjaar
1-1-2025	09.30	Schajjk	Herenkoor	Nieuwjaar

Elke door de weekse dag is er om 09.00 uur een Heilige Eucharistieviering in de kerk van Schajjk.

Elke eerste en derde woensdag van de maand is er om 09.30 uur een Heilige Eucharistieviering in de St. Josephkapel van Ravenstein.

Tenzij anders vermeldt bij 'Bijzonderheid' is elke viering een Heilige Eucharistie.

**[www.heiligejohannesdedoper.nl](http://www.heiligejohannesdedoper.nl)**

# 10 Together

Het schooljaar is al weer begonnen. Vanuit de werkgroep tienerpastoraat kijken we terug op een indrukwekkend jaar!

In september hebben we een vliegende start gemaakt, terwijl we niet wisten of er animo was en wat er allemaal op ons pad ging komen. Maar met dank aan het Legaat van Cooth en de dorpsraad konden we van start. Wat een reis was het! Bezoekje aan de voedselbank, de kerststal in de Sint Jan, twee escaperooms, met de trein naar Den Bosch en vele mooie gesprekjes over actuele thema's.

In november zijn we gestart met vier tieners en inmiddels hebben we een vaste groep van ruim tien tieners en er zijn zelfs vrijdagen geweest dat we met zeventien waren. Supermooi om te doen, zeker omdat we zien dat de tieners er echt naar uit kijken. Of het nu de vele leuke spellen zijn, het inhoudelijk gesprek aan de hand van een mooie tekst, of de afsluiting, vast met chips, weet ik niet, maar als begeleiders krijgen we er telkens weer energie van.

Enorm leuk ook dat tijdens deze ontdekkingstocht een oude tiener (inmiddels al lang geen tiener meer 😊) ons team heeft versterkt.



Vrijdag 6 september was weer de eerste bijeenkomst, waarin we het hebben gehad over zorgen voor elkaar en waarbij de vormelingen nog een stapje verder gingen en gesproken hebben over het sacrament van de zieken.

Met de tieners eerst ervaren hoe het is om niet alles te kunnen, hebben we samen vragen beantwoord, samen een kaarsje opgestoken en lol gehad met het afsluitende mummie spel.





We hebben het afgelopen jaar geëvalueerd en wij zijn tot de conclusie gekomen dat we graag door willen gaan. Daarvoor hebben we wel jullie hulp nodig. Om telkens weer een mooi programma neer te zetten, hebben we ook wat financiële middelen nodig

Mogen we u vragen om ons project te steunen en dit nieuwe initiatief mede mogelijk te blijven maken? U kunt deze QR-code gebruiken of uw geld overmaken naar NL49 RABO 0146 3029 15 onder vermelding van Gift voor 10Together. Uw bijdrage wordt dan ook goed geormerkt, zodat wij dit initiatief verder kunnen uitdragen.

En bent u geïnteresseerd in wat we nu precies doen? Laat het ons weten, we staan u graag te woord. Alvast dank voor uw bijdrage!

**Annieke Kuijpers**  
**Diaken René Lamers**  
**John Loeffen**



# Verlag parochie-avond 27 juni 2024

**Het verleden en het heden zijn onze middelen;  
alleen de toekomst is ons gezamenlijke doel.**



**“Als je het verleden niet kent, kun je het heden niet begrijpen en de toekomst niet vormgeven.” Met die woorden van Helmut Kohl werd op 27 juni de drukbezochte parochie-avond in Herpen geopend. Tijdens deze avond werd gereflecteerd op het verleden, werd open en transparant stilgestaan bij het heden én werd opgeroepen om samen op weg te gaan richting de toekomst.**

Op onze website – [heiligejohannesdedoper.nl](http://heiligejohannesdedoper.nl) – treft u een videogesprek aan met Pastoor Jacques Grubben. Hierin gaat hij in op de vragen en feedback die zijn ingediend op deze avond. In dit artikel schetsen we nog eens de onderwerpen die op 27 juni de revue passeerden. Op de website vindt u ook de presentatie van deze avond. Dit alles vanuit de intentie om vanuit een open, gedeeld beeld samen naar de toekomst te bewegen.

## **Landelijke kerkelijke ontwikkelingen raken lokale keuzes.**

Sinds de jaren zestig heeft de Katholieke kerk in Nederland een aanzienlijke terugloop gekend. Waar ooit bijna 40% van de Nederlandse bevolking zichzelf als katholiek identificeerde, is dit aantal nu geslonken tot ongeveer 20%. En waar in de jaren zestig nog zo'n 90% van de katholieken regelmatig een dienst bijwoonde, is dit percentage gedaald tot minder dan 5% in recente jaren. Met als gevolg dat het aantal kerken eveneens sterk is verminderd, omdat veel parochies hun deuren moesten sluiten vanwege de combinatie van teruglopende bezoekersaantallen en hoge onderhoudskosten. Bovendien leunen veel parochies op een steeds ouder wordende groep vrijwilligers. De gevolgen van dit soort ontwikkelingen zijn in landelijke gebieden, zoals de onze, nu eenmaal sneller en harder merkbaar dan in de stad.

## **Pijnlijke processen hebben verschillen uitvergroot in plaats van verkleind.**

Die ontwikkelingen hebben nadrukkelijk invloed op hoe we kijken naar parochies, kerken en hoe we ons geloof belijden en uitdragen. Er worden keuzes van ons gevraagd. Maar als de afgelopen vijftien jaar in onze parochie ons iets leren, dan is het dat je dat soort keuzes samen dient te maken. Want twee onvrijwillige fusies en het proces rond de kerk in Ravenstein hebben hun sporen nagelaten. Daar waar je hoopt dat bijvoorbeeld een fusie beetje bij beetje leidt tot eenheid in diversiteit, daar zijn hier de verschillen tussen gemeenschappen juist uitvergroot. Want het moge duidelijk zijn dat de begeleiding ervan, de communicatie hierover én de samenwerking binnen deze processen zeer te wensen over heeft gelaten. Onrecht, pijn, boosheid, frustratie en verdriet zijn gevoelens die dit heeft opgeroepen. Dat werd ook weer duidelijk uit de bijdragen van de aanwezigen op 27 juni.

## **Een vragende kerk voor zoekende mensen**

Ergens stemt het ons hoopvol dat deze emoties leven. Want emotie toont betrokkenheid. Gelatenheid zou erger zijn voor onze gezamenlijke toekomst. Gelukkig voelen we die betrokkenheid nog. En op plekken neemt die betrokkenheid ook weer toe of uit die zich weer meer in positieve vorm. Pastoor Jacques Grubben heeft met steeds meer parochianen regelmatig waardevol contact. De banden met diverse scholen zijn hersteld, parochianen worden met regelmaat bezocht en de verzorgingshuizen zijn voorzien van pastorale nabijheid.



Dat hele proces van het herstellen van vertrouwen, vergroten van betrokkenheid en uitbouwen van onze betekenis begint bij ons. Met zelfreflectie en transparantie, een uitgestoken hand en een luisterend oor en met een vragende geest die zich openstelt. Voor hoe we nu en in de toekomst vieren en ontmoeten, vormen en verdiepen. Hoe we een gemeenschap van gemeenschappen kunnen bouwen. Hoe we anno nu aandacht hebben voor de medemens. Misschien is het ook wel de bedoeling voor de komende jaren dat we meer een plek zijn voor vragen dan voor antwoorden. Want in dit informatietijdperk, in deze geglobaliseerde, getechnologiseerde, geïndividualiseerde wereld en in dit tijdperk van ecologische onzekerheid en continue verandering, zien we dat mensen zoekend zijn. Naar zingeving en verbondenheid, naar waarheid en andere perspectieven, naar hoop en vertrouwen. Dus als we als kerk én als mens zó zoekend zijn, laten we dan in ieder geval elkaar vinden de komende jaren. Elkaar vinden in onze kwetsbaarheid en onzekerheid. Verhalen, symbolen en rituelen kunnen juist nu houvast bieden.

### **Rijker aan overtuiging en ambitie dan aan middelen**

We zijn er dan ook van overtuigd dat we – samen met u – een betekenisvolle, positieve rol in de samenleving kunnen vervullen. Dat is echter een gezamenlijke reis richting de toekomst. En die reis moeten we maken met de bagage en de middelen uit het verleden en het heden. Die bagage bestaat uit de lessen van onze recente geschiedenis én middelen die steeds minder toereikend zijn. Kort gezegd: gebouwen te groot of te veel en financiën te weinig. “Ja maar de kerk heeft toch voldoende vermogen en bezittingen” horen we u denken. Dat is waar, maar dit vermogen alleen is onvoldoende om continuïteit naar de toekomst te bieden. Dat is het eerlijke antwoord. Alleen al de afgelopen vier jaar is er ruim anderhalf miljoen euro verlies geleden en zijn er evenzoveel middelen weggestroomd.

De onderhoudskosten van onze vele kerkgebouwen en kapellen zijn daar bijna volledig debet aan. Zonder ingrepen houden we dit als parochie niet vol. Want vermogen betekent niet automatisch dat er geld is. Vermogensbestanddelen als grond, niet kerkelijk vastgoed en beleggingen genereren inkomsten uit pacht, huur, dividend en rente. Dat is overigens de grootste inkomstenbron van de parochie. Kerkgebouwen brengen als vastgoed alleen kosten met zich mee, zoals energiekosten, verzekeringen, onderhoudskosten etc. Om snel meer geld te genereren zouden we kunnen overwegen om bijvoorbeeld onze gronden en beleggingen te verkopen. Dan heb je een eenmalige opbrengst maar daarna structureel minder inkomsten uit pacht en rente en worden de verliezen dus nog groter.

En als we kijken naar het herbestemmen van kerkgebouwen, dan is de relatieve opbrengst gering maar het leidt wel tot fors minder kosten en dus een kleiner verlies in de toekomst. Tijdens de bijeenkomst op 27 juni hebben we een heel optimistisch scenario geschetst met als uitgangspunten: ‘geen verlies meer maken’ en ‘huidige kerkgebouwen handhaven’. Dan nog – met optimistisch denken – blijft er jaarlijks maar zo’n € 10.000,- euro over voor (noodzakelijk) onderhoud en verbouwingen. Terwijl de ervaring uit de afgelopen jaren leert dat daar jaarlijks een bedrag van tussen de honderdduizend en vijfhonderdduizend euro voor nodig is. Het moge duidelijk zijn: we willen iets – ons geloof aan betekenis laten winnen – en we moeten iets en we zullen dat met andere en minder middelen moeten doen.

Maar wat we willen en hoe we omgaan met wat we moeten, dat is aan ons allen. Wij willen deze reis samen met u maken. We hebben ons als parochie ten doel gesteld om samen met u vóór 2030 een helder beeld te hebben van de toekomst met het daarbij behorende beleid voor de jaren daarna.

# Vervolg verslag parochie-avond 27 juni 2024

We roepen dan ook eenieder op om mee te denken over deze visie en strategie. Zeker de mensen die over de schaduw van hun eigen dorp en gemeenschap heen durven stappen, die weten hoe we anderen kunnen meenemen in zo'n proces én die ons uitdagen tot vernieuwende oplossingen. Daarbij kunnen we inspiratie putten uit het verhaal van Gideon. De gewone man die door God werd geroepen om de Israëlieten te bevrijden van de onderdrukking. Gideon stelde een groot leger samen maar God instrueerde hem om het aantal soldaten te verminderen van 32.000 tot 300. Met deze kleine groep gewapend met trompetten, kruiken en fakkels, overwon Gideon de veel grotere strijdmacht van de Midjanieten. Dit verhaal laat ons zien dat onze kracht niet ligt in onze materiële rijkdom maar in onze geestelijke toewijding en het geloof van de gemeenschap. Dat we mogen vertrouwen op Gods leiding en plan. Dat de kerk creatief, geduldig en luisterend aanwezig kan zijn om betekenisvol te zijn en dat uitdagingen en beperkingen een gelegenheid zijn om het geloof te versterken.

## Parochiebestuur H. Johannes de Doper



## Berichten om te noteren

T.I.R. te Ravenstein organiseert wederom een kerstwandeling. **Deze is op zondag 22 december** Nadere info volgt in het december nummer





# Vlaamse jeugd musicceert in Schaijkse kerk

1 augustus 2024

Een groep van 25 kinderen en jongvolwassenen heeft deze week hun jaarlijkse stage doorgebracht in het mooie Schaijk en oh ja, wist u al dat ze allemaal altviool spelen? Een hele week lang hebben ze gestudeerd en gespeeld, samen met hun ouders en begeleiders, in de groepsaccommodatie 'De Buitenhorst'. De vruchten van hun inspanningen mochten zij trots laten zien tijdens een groots concert gegeven in de Antonius Abtkerk in Schaijk.

Altelier (Altviool en Lier) is 15 jaar geleden opgericht door de top-altviolist Wim de Cock te Lier, een mooie middeleeuwse stad in Vlaanderen. De kinderen worden vanaf hun derde jaar spelenderwijs vertrouwd gemaakt met de altviool alsof ze leren praten. Dit alles in het bijzijn van hun ouders die het hele traject volgen. Zo ontstaat een soort familie die met elkaar muziek maakt. De leerlingen zelf hebben enorm genoten van het spelen met hun vriendjes, de leuke speeltuigen op het terrein van De Buitenhorst, en het samen musiceren met 'de groten' op het concert in de kerk. De ouders en begeleiders apprecieerden dan weer de rust en authentieke omgeving (en lokale biertjes) in en rond Schaijk.

Het concert in de kerk was een muzikaal festijn met optreden van de kleintjes (vanaf 3 jaar!) die volksliedjes uit hun haast even schattige instrumentjes toverden, iets ouderen die Mozart's Papageno en de Chiquilin de Bachin van Piazzolla brachten, en de grootsten die naast passages uit de concertos van Telemann ook stukken van Noack, Kodály, Elgar, Kreisler en Wienlawski speelden. Als apotheose sloten zij het concert af met een bijzondere versie van "Thunderstruck" van AC/DC, gevolgd door een lange improvisatie op Kortjakje waarbij jong én oud de speciale band met hun leraars en begeleiders toonden. Wat een genot was het om deze getalenteerde jongeren te zien en te horen.

Voor wie dit wondermooi gebeuren gemist heeft, hebben we goed nieuws: de jongeren én hun begeleiders hebben het zo naar hun zin gehad dat ze in de toekomst zeker nog eens terug willen keren naar Schaijk! We houden jullie op de hoogte.

**Dr. Ingvar**



## Twee jubilarissen in Schaijk gehuldigd



*Tiny van der Vorst*

*Jan van Boxtel*

Aan het einde van de viering op zondag 16 juni werden in de parochiekerk van Schaijk twee jubilarissen in het zonnetje gezet die samen al 90 jaar actief zijn voor de parochie: Jan van Boxtel en Tiny van der Vorst. Pastoor Jacques Grubben bedankte hen voor hun jarenlange inzet en overhandigde hen een mooie bos bloemen. Tijdens het koffiedrinken na de mis kregen beide jubilarissen de felicitaties van familieleden en vele kerkgangers.

### *Jan van Boxtel*

Jan is al bijna 45 jaar de tuinman en manusje-van-alles van de pastorie en het parochiecentrum. Daarnaast is hij voorman van de schoffelploeg die wekelijks zorgt voor het onderhoud van het parochiekerkhof.

Uit het interview dat ik in 2013 met Jan had voor het parochieblad 'Nieuw Geluid':

“Het begon allemaal in de strenge winter van 1979 toen mijn aanstaande schoonvader Herman van Kreij, de koster, mij vroeg om hem te helpen. Het hele kerkplein moest sneeuwvrij gemaakt worden en de kerstbomen moesten nog gezet worden. Zo ben ik er langzamerhand in gegroeid, eerst alleen in de weekenden en later ook door de week. Als het nodig was trommelde Herman mij al om half zeven uit bed, zodat we klaar waren voordat de eerste mis begon. Herman was altijd voor de kerk bezig en zo leerde ik wat er allemaal om de pastorie en op het kerkhof moest gebeuren.”

In D'n Doper van september 2023 verzorgde Jan de rubriek 'De week van...' en gaf ons zo een inkijkje in zijn dagelijkse bezigheden.

### *Tiny van der Vorst*

In de loop van 1979, nu 45 jaar geleden, is op verzoek van voormalig pastoor Van Spijk de repro in de parochie Schaijk opgestart. Sindsdien zijn op een zolderkamertje boven de garage van de pastorie honderden misboekjes en andere documenten door de handen gegaan van Tiny van der Vorst. Wekelijks was en is hij een aantal uren per week te vinden in 'zijn' reproruimte. In het artikel hieronder geeft hij zelf een overzicht van de ontwikkeling van de repro voor de parochie.

### *Hans Meijer*





*Tiny van der Vorst*

## 45 Jaar repro Parochie Schaijk

In de loop van 1979 is op verzoek van voormalig pastoor Van Spijk, en met assistentie van pastor Jaspers, de repro in de parochie Schaijk opgestart. Ook tijdens het pastoraat van zijn opvolgers, pastoor Hermans, pastoor Spiertz en huidige pastoor Grubben, zijn de repowerkzaamheden steeds intact gebleven. Het afdrukken van de liturgische weekend boekjes en al het overige drukwerk geschiedde in die beginjaren door middel van een Gestetner kopieermachine, die handmatig moest worden bediend. Later kwam hiervoor modernere apparatuur in de plaats.

Het aantal gedrukte boekjes voor de weekendvieringen bedroeg in de beginjaren circa 400 tot 500 exemplaren. Later is dit aantal naar beneden bijgesteld, in verband met het steeds minder wordende kerkbezoek.

Het eerste liturgische boekje verscheen op 1 maart 1980 met als thema: "Zeg het met bloemen". Daarna volgden nog ruim 2500 boekjes, waarvan de originele versie is bewaard gebleven in een zestigtal ordners.

Voor de inhoudelijke samenstelling van de boekjes (ondermeer de wisselende lezingen en de vaste gebeden) zijn in de loop der tijden diverse liturgiegroepen verantwoordelijk geweest. De laatste actieve werkgroep, bestaande uit Mien van de Akker en Betty van Tiel, heeft zich hiervoor meer dan tien jaren ingezet.

Een en ander heeft ertoe geleid dat voor wat betreft de zondagscyclus, die is verdeeld in de liturgische cycli A-B-C, alle benodigde boekjes nu in het archief voorhanden zijn.

Voor het afronden van de weekendboekjes was indertijd een zogenaamde vouw- en nietgroep verantwoordelijk, die bestond uit de dames Christien van Casteren, Ria Derks, Mientje van de Heuvel, Willy van de Heuvel, Gerda Timmers en Ans Wijnen. Deze groep zorgde ervoor dat de boekjes wekelijks op een vaste dag en tijd werden geniet en gevouwen en is vele jaren actief gebleven.

Omdat de benodigde boekjes voor de weekendvieringen thans voorradig zijn in het archief zijn de repowerkzaamheden beperkter geworden, maar ze strekken zich nu wel uit tot de gehele parochie H. Johannes de Doper.

*Tiny van der Vorst*

# Gezellig samen bezig zijn

Elke vrijdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur is er een creatieve middag bij 'Onder de Linde', Het Hofke 2, in Schaijk. Onder de Linde is het ontmoetingscentrum van Zorgcoöperatie Schaijk.

Gasten kunnen bezig zijn met zeer uiteenlopende creatieve activiteiten. We zijn tijdens de coronatijd begonnen met kleuren, omdat dat doorgaans heel ontspannend werkt. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en hebben meer vrijwilligers zich aangesloten bij deze activiteit. Naast kleuren zijn er nieuwe activiteiten mogelijk, zoals kettingen maken, schilderen, keramieken. En... er komen steeds nieuwe activiteiten bij.

Iedereen uit Schaijk is van harte welkom. Ook mensen met lichte geheugenproblemen voelen zich doorgaans heel goed thuis. Met een kopje koffie of thee erbij wordt er aardig wat afgebabbeld op zo'n middag. Het is een gezellig samenzijn en uiteindelijk ga je naar huis met iets wat je gemaakt hebt.

Misschien denk je dat je niet kunt meedoen, maar pas op. Voordat je het weet kom je elke vrijdag naar Onder de Linde, ontmoet je veel gezelligheid en doe je dingen die je niet voor mogelijk hield. Mensen helpen elkaar en er zijn altijd twee gastvrouwen aanwezig die je graag met raad en daad bijstaan.

Er zijn geen kosten aan verbonden en waarom zou je de gok niet wagen en gewoon eens een middagje meedoen. Dan kun je zien of het iets voor je is en waarschijnlijk ga je daarna geen enkele vrijdag meer overslaan.

***Tot ziens in Onder de Linde***





# Heilige Donatus

## Reek, Heilige Donatus als beschermer tegen onweer en bliksem

Sinds 1779 vindt in Reek de verering plaats van de Heilige Donatus. Deze verering, die zijn hoogtepunt kent rond de 2e zondag van juli, is altijd het middelpunt van religieuze activiteiten in Reek geweest. Sterker nog, veel mensen weten nog altijd Reek en Donatus in één adem te noemen. Reek is de oudste bedevaartsplaats van de H. Donatus.

Deze heilige wordt aangeropen ter bescherming tegen met name onweer maar ook andere natuurrampen. In deze tijd staan we meer stil bij het milieu, hoe we daar mee omgaan en hoe we met z'n allen daarvoor bescherming vragen bij de H. Donatus. Het is nog steeds nodig om mensen bewust te laten worden hoe ze met de natuur om moeten gaan, en de H. Donatus biedt ons de kans hierbij stil te staan.

Zondag 14 juli 2024 was het weer zover: de jaarlijkse eucharistieviering van de H. Donatus. Het Donatuskoor, onder leiding van dirigent Dan Loredan, verzorgde de mooie viering met hun 4-stemmig gezang. Uiteraard werd de viering afgesloten met het Dontaus-lied!

St. Donatus, ons gegeven,  
Tot beschermer en Patroon.  
Onze hulde en gebeden,  
Stijgen tot uw hemeltrou.

Ook was er een kleine tentoonstelling van allerlei attributen, foto's en informatie over de H. Donatus, en dan vooral hier in Reek.  
Na de heilige mis was er dan ook gelegenheid dit alles te bewonderen.

In de parochiezaal kon men onder het genot van een kop koffie of thee, elkaar ontmoeten, herinneringen ophalen aan hoe het er vroeger aan toe ging, maar ook de mooie preek die pastoor Jacques Grubben uit sprak: de angst voor veel zaken, maar daarnaast ook juist het vertrouwen in God, het vertrouwen in je medemens.  
's Middags was er om 14.30 uur het lof waarbij het allerheiligste werd uitgestald en aanbeden.

Al met al een bijzondere zondag; zeker als je je bedenkt dat het tot 14 juli een nat, voorjaar en zomer was, en dat het daarna echt zomer werd.....  
D'n Heilige Donatus, wie weet.....

**Gea van Poppelen**



# De week van...Peter Swinkels

Tot 2017 heb ik 25 jaar bij de Rabobank gewerkt, waarvan ruim de helft van de tijd in directiefuncties. In 2017 ben ik uitgevallen vanwege een hersenaandoening. Door de aandoening heb ik permanent hersenletsel opgelopen. Gelukkig heb ik geen fysieke beperkingen. De gevolgen van mijn hersenletsel zijn vermoeidheid, beperkte concentratie, prikkelgevoeligheid, en gebrekkige gezichtsherkenning. Voor veel mensen zijn de gevolgen van mijn hersenletsel niet zichtbaar. Ik heb opnieuw moeten ontdekken hoe hiermee te leven en dat ging gepaard met veel vallen en opstaan. Maar nu, na ruim 7 jaar, heb ik mijn balans in het “nieuwe leven” redelijk gevonden, maar die balans moet ik blijvend bewaken.



De vraag van pastoor Jacques Grubben eind 2023 om het parochiebestuur te versterken was voor mij daarom een spannende stap. Ik wist niet goed waar ik aan begon, en of het binnen mijn balans past. Maar tot nu toe ben ik erg blij dat ik ja heb gezegd. De activiteiten zijn planbaar en ik kan mijn kennis en ervaring goed gebruiken.

Mijn dagindeling ziet er elke dag in grote lijnen hetzelfde uit om die balans te bewaken. Zo begin ik bijna elke dag met een flinke wandeling met onze hond Flanagan. Dat doe ik in Ravenstein, mijn woonplaats, maar ik rijd ook wel eens naar een natuurgebied in de omgeving. 's Middags ga ik altijd minimaal anderhalf uur rusten, dat is noodzakelijk. Mijn overige activiteiten plan ik daarom heen.

## **Maandag 2 september**

Ik werk mijn mail af, en ik heb nog wat actiepunten open staan die ik bespreek met Jacques Grubben, die weer terug is van een welverdiende vakantie. 's Avonds heb ik een yogales. Yoga is voor mij een belangrijke manier om te ontspannen.

## **Dinsdag 3 september**

Ik ga wandelen met een goede vriend van mij, die ik nog ken van de middelbare school in Venray. Hij woont in het buitenland en we zien elkaar daarom maar sporadisch. De sfeer is al snel weer als vanouds. 's Middags werk ik de mail af en bereid ik een afspraak voor de volgende dag voor.

## **Woensdag 4 september**

Op het parochiecentrum heb ik een afspraak met een verzekeringsadviseur. De parochie betaalt alleen al aan premie voor de verzekering van de kerkgebouwen, de pastorieën en de kapellen ruim €70.000,- per jaar. Goed om alle verzekeringen tegen het licht te houden, en ook eens andere maatschappijen uit te nodigen voor een offerte.



Sinds een paar maanden zing ik bij Cordaad, het koor waarvan de meeste leden in Ravenstein wonen. We repeteren elke woensdagavond in de kerk van Herpen. Naast het zingen is het ook heel gezellig en dat vind ik een ideale combinatie.

### **Donderdag 5 september**

In oktober organiseren we een bijeenkomst in Ravenstein over de inventaris en de kunstschaten van de Sint Luciakerk. Na het onttrekken van de kerk uit de eredienst is een gedeelte hiervan verhuisd. Dit feit en de wijze waarop de verhuizing heeft plaats gevonden heeft veel boosheid en verdriet veroorzaakt. Als parochie hebben we daarom het initiatief genomen om in samenwerking met het bisdom een lijst te maken van de stukken en de locaties waar ze nu gehuisvest zijn. Veel stukken zijn bijvoorbeeld opgeslagen bij het religieus museum Krona in Uden, maar sommige stukken staan ook nog steeds in het kerkgebouw in Ravenstein. In de bijeenkomst willen we deze lijst bespreken, maar ook het vervolgtraject. Is het bijvoorbeeld mogelijk de kunstschaten in de toekomst te presenteren in een tentoonstelling? In de ochtend heb ik daarover een bespreking, en maak ik de uitnodigingen. 's Middags lever ik agendapunten aan voor de vergadering van het parochiebestuur op dinsdagavond.

### **Vrijdag 6 september**

Als bestuurslid ben ik ook contactpersoon voor de gemeenschapsraad van Overlangel, Neerloon en Keent: ONK (ook wel KON of NOK genoemd). Ze hebben gevraagd of de parochie de viering van het 200-jarig bestaan van de St. Victorkerk in Neerloon wil ondersteunen met koffie en vlaai. Ik geef daarop akkoord namens de parochie.

Daarna bezoeken Maaïke en ik een oom en tante van haar. Ik kijk met hen mee naar de financiële administratie, zoals belastingaangiftes, declaraties ziektekosten, etc. Dankbaar werk.

's Middags heb ik een overleg met Jacques Grubben over het vervolg van de parochiebijeenkomst in Herpen in juni. En de stappen die we gaan zetten om tot een nieuwe visie voor de parochie te komen.

### **Zaterdag 7 september**

Naast mijn activiteiten bij de parochie ben ik ook reporter bij Omroep Walraven in Ravenstein. De vrijwilligers worden elk jaar door het bestuur getrakteerd op een uitje. De activiteit in het begin van de middag sla ik over, vanwege mijn 'verplichte' rustmoment. Ik sluit later aan bij de BBQ in Keent. Het was heel gezellig!

### **Zondag 8 september**

Wij gaan wandelen met vrienden. We lopen van Dieden naar Demen en steken met het pontje over naar Batenburg. Daar lopen we nog een kleine ronde en genieten we van een lunch. De zondagmiddag en -avond worden benut voor het lezen van kranten en de broodnodige rust.

# Huisselingse kerkgeschiedenis (deel7)

Om de Huisselingse parochiehistorie wat breder bekend te maken, hebben we ons voorgenomen om in een feuilleton de tijdlijn van de Huisselingse Sint Lambertusparochie in dit blad uit te brengen. Onder voorbehoud van onvolledigheden. De zoektocht naar oude gegevens gaat immers altijd door. De tijdlijn is ook te vinden op [www.huisseling.nl](http://www.huisseling.nl)

## Jeroen Arts

Huisselingse kerkgeschiedenis in chronologische volgorde

### 1895

Pastoor Adrianus Augustinus van Gils overlijdt, na 25 jaar als pastoor in Huisseling werkzaam te zijn geweest, op 18 augustus 1895 en wordt hier op het kerkhof begraven.

Joseph Vinken wordt als pastoor aangesteld en assistent Van der Heijden wordt benoemd tot kapelaan in Bladel. Vinken is in 1848 in Bladel geboren. Hij is eerst assistent in Achthusel en Moergestel, daarna kapelaan in Bergeijk bij 't Hof en kapelaan in Zeeland. In september is hij eerst 14 dagen deservitor, daarna pastoor. Zijn dienstmeid is Maria Vlemmix, die ook voor A.A. van Gils werkte (Maria Vlemmix overlijdt in 1918 te Tilburg).

Vinken stelt een boekje samen met de 'Memoriale Parochiae', de kerkelijke gebruiken in onze parochie. In zijn Memoriale spreekt Vinken over 'Kapellaan Van der Marck' als assistent. Van der Marck woonde op de pastorie in Herpen.

### 1896

Door de samenwerking van pastoor Vinken met o.a. pater Gerlachus van den Elsen en Albert van de Wiel, komt hier de N.C.B.-afdeling Huisseling tot stand.

### 1897

Pastoor Vinken schrijft over de gebruiken met Pasen vroeger en rond 1897: *"Op Paesmaandag worden de kerckmeesters bij de Heer Pastoir op de paaseijeren versoght: maar de kerckmeesters geven den wijn, die dien dagh over tafel gedroncke wort volgens out gebruijck, gelijk op meer pastorijen geschiet. Nog heden worden de kerkmeesters en organist met hunne vrouwen den 2en Paasdag des middags aan tafel verzocht. Zij blijven den heelen dag, nemen het avondmaal, doch van wijn geven is geen spraak meer."*

### 1898

Er worden reparaties verricht aan de toren en er komt een brandkast om het zilverwerk van de kerk in te bewaren.

### 1899

De bisschop stemt toe om het altaar te laten vergulden.

### 1900

-Bij het 25-jarig priesterschap van Josephus Vinken op 22 mei hebben de kerkmeesters Henricus Elemans en Adrianus van Aar bij alle parochianen een collecte gehouden. Van de opbrengst is een Russisch zilveren Godslamp gekocht. Zij is gemaakt bij de firma G. van de Brekel te Nijmegen.



De pastoor heeft hem in dank aangenomen; niet voor hemzelf, maar voor de parochie, wiens eigendom ze nu is.

De oude koperen Godslamp is geschonken aan het voormalige, destijds afgebrande klooster, van de Paters Kapucijnen te Sluiskil in Zeeuws Vlaanderen. Dit klooster bestaat niet meer; momenteel is niet duidelijk waar deze Godslamp is gebleven.

-Martinus Bernardus Coenen is tot armmeester benoemd i.p.v. Henricus van den Bergh.

### 1902

-In juni schenkt de huishoudster van pastoor Vinken, Maria Vlemmix, aan de parochie 6 Russisch zilveren kandelaren. De schenkster wil tot aan haar dood anoniem blijven...

-Er wordt besloten een tekening en begroting te laten maken en een aanvraag in te dienen om de kosterij te mogen herbouwen.

### 1903

-In dit jaar wordt met hergebruik van de oude materialen een nieuwe kosterij gebouwd, omdat het pand een bouwval blijkt te zijn. Het gemeente-archief vermeldt: "90B973 Dorp B-43, Herbouw Kosterij, 980 R.K. Kosterij, J. van Maasacker (koster)". Tevens worden de pannen van de pastorie vervangen door leien, i.v.m. het nestelen van vele mussen.

-Pastoor Vinken over de gebruiken bij het bouwen van een nieuw huis:

*"...Is het gebruik dat de buurmeisjes eene kroon sieren als de kap op het huis is. Deze kroon wordt daarna aan de kerk geschonken. Als het huis betrokken is worden die meisjes ten visite gevraagd, die soms wel wat laat blijven. Ik heb zondag 2 augustus van den preekstoel gezegd dat als ze te laat blijven de kroon geweigerd of teruggegeven wordt, en op mijn voorbeeld gewezen. Bij het bouwen van het kosterhuis is ook eene kroon gesierd. Ik heb de meisjes bij den koster verzocht onder het octaaf van Eligius: alle waren weg vóór het Lof om te gaan melken, en velen in 't Lof."*

Een kroonvormig geraamte werd gemaakt van ijzerdraad en met bloemen en watten versierd. Deze werd gebruikt op de Kroonkar, waarin de bruid was gezeten, gevolgd door een stoet met karren meubilair en vee (door de buurt verzorgd). Zo'n zelfde kroon werd ook gebruikt om het dak te versieren van nieuwe boerderijen. Door het jaar heen werden ze allemaal bewaard. Met het feest van Eligius kwamen ze dan in de kerk te hangen (J.H.A. Elemans).

### 1907

In dit jaar worden de Tiendrechten afgeschaft. Ook onze kerk had inkomsten uit tienden op een stuk grond ten westen van De Raam. Pastoor Van Gils schrijft na 1910 "Thans zijn de tiendrechten afgeschaft, doch de daaruit voortspruitende schade zal later door het Rijk worden vergoed. Op deze tiend blijft echter rusten eene belasting van 70 cent jaarlijks te betalen aan de St. Lambertusgilde." De kerk krijgt van de regering 3.000 gulden, waarvan effecten zijn aangekocht.

### 1909

-Als gevolg van een beroerte neemt pastoor Vinken ontslag als pastoor van Huisseling op 4 augustus en leeft nog 13 jaar in het Liefdegesticht in Bladel waar hij in 1922 op 74-jarige leeftijd sterft.

-Augustinus Johannes Lambertus van Gils wordt als pastoor aangesteld. Hij is een neef van A.A. van Gils en wordt op 17 september 1858 in Tilburg geboren. Voor hij naar Huisseling komt is hij pastoor in Esbeek.

**Vervolg komt in de decemberuitgave.**

# Huisselingse dorpsfeesten 20 t/m 22 september



Wat hebben we vorig jaar weer kunnen genieten van een geslaagd weekend in het mooie centrum van ons dorp. Hopelijk zit ook dit jaar het weer mee, zodat we een hoop lol met elkaar kunnen beleven. Voor jong en oud is er weer genoeg te doen, te zien, te kletsen en te borrelen. Op vrijdag wordt er binnen het gilde geschoten om de gildekoning.

Op de zaterdag genoeg vertier voor alle leeftijden. Om 10.30 start een fietstocht, zij trappen een mooie ronde door de omgeving, hebben met elkaar wat bij te buurten en sluiten graag aan bij de middagborrel. Die vind plaats op het plein van Den Achterhof. Ook dit jaar wordt het ingericht als een feestelijk Boergondisch pleintje, waar kinderen geschminkt kunnen worden, vogelhuisjes kunnen maken, hun sportiviteit kunnen laten zien op de enorme stormbaan en er gestreden kan worden om de hoogste score van de Kop van Jut. Wie heeft de meeste kippenkracht van Huisseling?



Op zondag vieren we het feest van sint Lambertus. Het gilde start met het uithalen van de koning, waarna aansluitend om 11.00 de Gildemis en kindernevendienst in de prachtige kerk van Huisseling bij te wonen is. Om 12.00 volgt er koffie met broodjes en dan staat er weer het befaamde Jeu de Boules toernooi te wachten rondom alle speeltoestellen.



# Kindernevendienst tijdens St. Jansviering



Net als in de afgelopen jaren had Tineke Brouwer de leiding over de kindernevendienst tijdens de St. Jansviering op zondag 30 juli.

Maar wat deed Tineke tijdens de kindernevendienst?

Dit leest u hieronder in de bedankkaart met foto van het aansnijden van het brood in de St. Janskerk, die zij stuurde naar bakker Bongers in Ravenstein.

Meester bakker,

Hartelijk dank voor de twee prachtige zonnebloembroden die jullie aangeboden hebben aan de kindernevendienst van onze Kerk! Vóór de dienst begon, heb ik de grote mensen toegesproken en verteld over bakker Bongers en zijn kunstwerken! Mijn kleinkinderen hielden de hele broden omhoog zodat iedereen ze goed kon zien.

Ik heb met de kinderen, er waren er 20, in het kerkje een dienst gedaan terwijl de grote mensen in de open lucht de H. Mis bijwoonden.

Ik heb, na mijn uitleg en verhaal, samen met de kinderen bloemen geplukt voor het St. Jansstro, dat met Kerstmis in de kerststal ligt.

Weer binnen in het kerkje heb ik de broden in zonnestrallen gesneden en de kinderen gingen die breken en uitdelen.

Dit hebben de kinderen ook bij de grote mensen gedaan, toen wij op het einde van de mis terugkwamen. Iedereen vond het geweldig! De kinderen deden het ook zo mooi. Nogmaals hartelijk dank voor de mooie broden.





# Rochus processie 2024



Op zondag 18 augustus vond de 20e editie plaats van de Rochusprocessie. Die werd 20 jaar geleden nieuw leven ingeblazen door o.a. Jan en Nel van der Heijden, Ben en Riet van Uden, Gerard van Gelder en Pastoor Joep van Gaalen.

Dertien jaar geleden nam de dochter van Jan en Nel, Riëtte van den Heuvel, het voorzitterschap over en zij zorgde ervoor dat elk jaar de processie door kon gaan.

Ook het poetsrooster en de poetsdagen voorzag Riëtte van genoeg vrijwilligers! Tijdens de jubileumprocessie nam Riëtte als voorzitter afscheid en gaf zij het stokje weer door aan Henny van der Kolk. Gelukkig wilde ze tijdens deze processie onze kaarsendrager zijn, iets wat Riëtte met veel trots heeft gedaan.



Omdat het een jubileumprocessie was heeft parochie H. Johannes de Doper alle pelgrims getraakteerd op een heerlijke lunch. We kijken terug op een prachtige, zonnige dag met muzikale ondersteuning van het gelegenheidskoor, Dedico en OBK. Op naar de 21e processie!





# Lief en Leed

## H. Johannes de Doper

In onze geloofsgemeenschappen hebben we het nieuwe leven mogen verwelkomen, verbintnissen tussen levens geopend, stilgestaan daarbij, maar ook afscheid genomen.

<u>Datum Dopen</u>	<u>Naam</u>	<u>Plaats</u>	<u>Leeftijd</u>
230624	Juna Janssen	Koolwijk	
300624	Lorena Nederkoorn	Herpen	
040824	Lio van Sambeek	Herpen	
180824	Livia-Mae de Nobel	Ravenstein	

## Overleden

080524	Els Sluijters-Berben	Ravenstein	92
110624	Gerard van der Loop	Overlangel	68
180624	Wim Geurts van Kessel	Schajk	83
280624	Riek van der Linden-van Kuppeveld	Schajk	98
200724	Miep van Uden-Vos	Herpen	95





# Schepping



# KIK

Het is herfst. Kikker maakt zich zorgen over Maikel Muis. Trouwens, alle muizen fluisteren over hun broer Maikel. Ook moeder Ria is bezorgd. Maikel EET zoveel. Hij wordt steeds molliger. Hele dagen is hij buiten. Alles wat hij kan vinden, nootjes, granen, insecten, wortels, wormen, als het maar lekker en vet is, eet Maikel het op. Het wordt tijd voor een goed gesprek! Als Maikel de deur uit is, wachten Kik en de muizenfamilie hem op. Daar komt Maikel aanhobbelen. Hij mag in het midden zitten. 'Maikel, we zijn hier om je te helpen,' begint Kik. 'We zien dat je zoveel snoept dat je bijna omvalt.' De muizenkinderen roepen: 'En je speelt nooit meer met ons!' Ook vader Valentino Muis is serieus: 'Als ik boodschappen ga doen, Maikel, ligt er niks meer. Dat is toch niet eerlijk?'

Maikel piept beteuterd: 'Ik ben alleen maar met Erik aan het spelen!' Die kennen ze. Erik Egel uit de pastorie. 'Hij is mijn beste vriend! Erik leert mij dat je in oktober zoveel mogelijk moet ETEN, want daarna komt de winter. Dan houdt hij zijn winterslaap, tot april! DAT WIL IK OOK! Heel lang logeren bij Erik in zijn bladerholletje!' Moeder Ria kijkt verbluft. 'Schatje ... wij doen geen winterslaap. Wij zijn MUIZEN. Erik is een EGEL. Hij is een andere SCHEPPING!' 'En ik ook,' kwaakt Kik zachtjes. Maikel snapt het. Beste vrienden zijn betekent niet dat je óók een egel wordt. We zijn allemaal een andere schepping.



## Puzzel

Maikel Muis houdt een quiz over zijn vriend Erik Egel. De vragen en antwoorden staan helemaal door elkaar. Hoe zie je welke bij elkaar horen? Kun jij ze vinden? Dan vormen de grote letters 1 t/m 8 een mooi woord dat gaat over dieren en mensen.



1 2 3 4 5 6 7 8

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Wat kun jij voor een egel maken als winterverblijf?	5. In de lente heeft hij honger! Wat lust een egel graag?	Vijftien centimeter breed en hoog.	Ongeveer eenderde
Vijfhonderd gram	1. Wat heeft de egel nodig voor zijn slaapplek?	Takken, bladeren, compost, hout	7. Egels moeten van tuin naar tuin kunnen lopen. Hoe groot moet het gat zijn?
4. Hoeveel gewicht verliest een egel tijdens de winterslaap?	Daar is geen voedsel te vinden.	Een vochtbestendig egelhuisje	6. Wat is de beste plek voor een egelhuisje?
8. Egels houden niet van tegels. Waarom niet?	Tegen een Schutting, onder blad en takken.	3. Hoeveel weegt een egel voordat hij in winterslaap gaat?	Wormpjes, slakken, insecten, eieren.

## Uit de Bijbel

God schiep de wilde beesten, soort na soort,  
de tamme dieren soort na soort,  
en alles wat over de grond kruipt, soort na soort.  
En God zag dat het goed was.  
Uit Genesis 1:25



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jurriëns